

OP WEG NAAR COMPOSTELA



PERIGUEUX
MONT DE MARSAN
(deel 12)

VOORSTELLING TOCHT

Het is de bedoeling dat ik een pelgrimstocht onderneem naar Santiago de Compostela, vertrekkend aan de Waddenzee (in het noorden van Nederland) tot de Atlantische oceaan in Spanje, via verschillende GR- en pelgrimspaden. Hieronder een schets van de route die ik nu gelopen heb.



Op de volgende bladzijde toon ik de route in zijn geheel. Het traject met de rode bolletjes is het traject dat ik reeds heb afgelegd. Het traject aangegeven met de blauwe bolletjes is het traject dat ik nu gelopen heb. De zwarte verbindingslijnen dienen nog gelopen te worden.



Wie is deze pelgrim?



Ik ben Ludwig D'Haese, ben 59 jaar, heb een vrouw en drie kinderen en drie kleinkinderen (het derde kleinkind is geboren tijdens deze tocht). Ik woon in Merchtem en ben een politieagent (vroegere rijkswachter) op rust. Wandelen is mijn passie en maandelijks trek ik er voor een tiental dagen op uit, soms alleen en soms met een klein groepje. Ik doe dit het gehele jaar door, dus ook in de wintermaanden.

Donderdag 16 april 2015

Met de trein kom ik 's avonds aan in Périgueux, het stadje waar ik de vorige keer geëindigd ben. Ik overnacht er in de gîte van de Vrienden van Vézelay. Er is nog een tweede pelgrim aanwezig : een Fransman met een dubbele voornaam Henri-Pierre. Ook hij vertrekt van hieruit en heel toevallig eindigt ook hij zijn tocht in Mont-de-Marsan, net als ik.

Vrijdag 17 april 2015

- Van : Périgueux
- Naar : Les Trois Frères
- Stijgen : 800 m
- Dalen : 700 m
- Afstand : 31 km
- Duur : 8 uur

Ik neem de variante via Bergerac, Henri-Pierre neemt de gewone weg. Na drie stapdagen komt de variante terug samen bij de normale weg.







Via smalle straatjes wordt de pelgrim in de richting van de Dordogne gestuurd en komt hij automatisch voorbij de oude molen van Périgueux. Deze is goed bewaard gebleven.





De 'Maladrerie' werd oorspronkelijk gebouwd in 1296. Het heeft oorspronkelijk gediend voor de opvang van zieke pelgrims. Indien er echter geen zieke pelgrims verbleven konden ook daklozen hier onderdak krijgen. In 1907 werd het gerestaureerd en nu is het in privebezit.





Midden in de velden tref ik voorwaar een mammoetboom of reuzensequoia aan. Van nature groeit deze boom hier niet. Hij zal hier dus ooit wel aangeplant zijn.





De mammoetboom is de zwaarste boom in de wereld. Deze boomsoort komt van nature voor in Californië waar ze groeit op de westelijke hellingen van de Sierra Nevada.





De hoogste mammoetboom is te vinden in het Sequoia National Park in Californië, hij heeft een hoogte van ruim 83 meter, een omtrek van 31 meter bij de bodem en 26 meter op borsthoogte. De boom zou uiteindelijk een hoogte kunnen bereiken van 95 meter en een omtrek bij de bodem van ruim 34 meter.





Op de camping in Les Trois Frères kan de pelgrim gebruik maken van een chalet van de Vrienden van Vezeley. Er kunnen vier pelgrims slapen maar ik ben de enige pelgrim.

Zaterdag 18 april 2015

- Van : Les Trois Frères
- Naar : Bergerac
- Stijgen : 500 m
- Dalen : 700 m
- Afstand : 34 km
- Duur : 9 uur

Ik heb vandaag een lang traject voor de boeg en vertrek dan ook bij het ochtendgloren.







Hier en daar hangt nog wat mist wat deze tocht een feeëriek tintje geeft.





In deze tijd van het jaar staat de blauweregen in volle bloei. Voor je de hoek van de straat omslaat kan je de bloemen al ruiken nog voor je ze ziet.





Mijn tocht eindigt vandaag in Bergerac. De streek rond Bergerac wordt gedomineerd door wijnbouw. Daarnaast wordt in Bergerac op belangrijke schaal tabak verhandeld.





Bergerac zelf heeft zijn eigen wijn met de gelijknamige naam. Ten oosten van Bergerac ligt de Pécharmant, een wijngebied waar stevige rode wijn vandaan komt, terwijl ten zuiden van de Dordogne de Monbazillac witte zoete wijnen produceert.





In het westen grenst het wijngebied van Bergerac aan dat van de Saint-Émilion. De kerk Notre Dame heeft een 18 meter hoge klokketoren.





Het standbeeld van Cyrano de Bergerac, de onvergetelijke epische held uit het blijspel dat in 1897 werd geschreven door Rostand. Cyrano heeft echt bestaan. Zijn veelbewogen leven inspireerde Rostand.





Waar nu de aanlegsteiger ligt voor boottochtjes bevond zich vroeger de haven. Schepen brachten het hout voor de wijnvaten en namen de wijn mee naar Engeland.





In de 11^{de} eeuw werd in Bergerac een kasteel gebouwd ter bescherming van de stad. Het kasteel is verwoest en werd in opdracht van Lodewijk XIII met de grond gelijk gemaakt.



Zondag 19 april 2015

- Van : Bergerac
- Naar : Sainte-Foy-La-Grande
- Stijgen : 600 m
- Dalen : 600 m
- Afstand : 37 km
- Duur : 9 uur





Ik heb de nacht doorgebracht bij Michel en Rolande (foto links boven). Zij zijn de enigen die pelgrims opvangen in Bergerac. Hun grote huis bevindt zich enkele huizen voorbij de toeristische dienst en toen de variante via Bergerac werd aangelegd kwam de voorzitter van de toeristische dienst aan Michel en Rolande vragen of zij soms geen pelgrims wilden opvangen. Michel en Rolande hebben meteen toegezegd.





De weergoden zijn me vandaag niet goed gezind. Af en toe krijg ik een flinke regenbui te verwerken. Ook de voorbije nacht heeft het flink geregend.





Op de koop toe dien ik zowat 5 km om te lopen doordat een doorwaadbare beek nu een kolkende rivier geworden is door de laatste regenval. Ik had de rivier ook kunnen oversteken met mijn crocs maar dacht dat de omweg wel zou meevallen, niet dus.





In Saussignac ga ik in het plaatselijke restaurant een dagschotel eten. De gemeente geeft haar naam aan een zoete en uitzonderlijke likeurwijn. De Saussignacwijn valt onder 'les vins de Bergerac'.





Ik wil vandaag overnachten in Sainte-Foy-La-Grande. Volgens mijn informatie zou er geen opvang zijn voor pelgrims. Ik begeef me naar de toeristische dienst maar deze is op zondag gesloten.



Ik vraag aan meerdere dorpsbewoners of er in de buurt ergens een opvang is voor pelgrims maar niemand kan mij helpen. Er zou wel een opvang zijn voor daklozen maar dat zag ikzelf niet zo zitten. Er zijn wel twee hotels. Het eerste hotel blijkt gesloten te zijn wegens verandering van eigenaar. Gelukkig is het tweede hotel wel open. Ik heb daar dan ook de nacht doorgebracht.

Maandag 20 april 2015

- Van : Sainte-Foy-La-Grande
- Naar : Saint-Ferme
- Stijgen : 500 m
- Dalen : 500 m
- Afstand : 32 km
- Duur : 8 uur







Als ik vertrek hangt er in de buurt van water nog dikke mist. Deze trekt echter zeer snel weg en dan komt de zon te voorschijn. Het belooft een mooie dag te worden.





De variante sluit nu aan op de normale route La Voie de Vézelay.



Ik loop door het dorpje Pellegrue dat sedert de middeleeuwen een houten hal had. Deze hal werd meerdere keren heropgebouwd. In 1913 heeft men ze tenslotte in steen opgetrokken.





Het is toch altijd prettig om te weten dat je als pelgrim maar tegen maximum 70 km/u overhoop kunt gereden worden.