





De naam koortsboom duidt op het vroegere geloof dat men met eucalyptus koorts kon bestrijden. Tegenwoordig worden allerlei soorten eucalyptuspreparaten vervaardigd die helpen tegen: verkoudheden, aandoeningen van de luchtwegen, bronchitis. De gedroogde bladeren worden gebruikt om aromatische eucalyptusolie te maken.





De brug de La Légende ligt in het centrum van Sauveterre-de-Béarn. Een legende (vandaar de naam van de brug) zegt dat een weduwe in 1170 beschuldigd werd van moord op haar zoon.





Enig bewijs of een schuldbekentenis was er niet en, onder het oog van 3.000 aanwezigen, werd de weduwe, waarvan de handen en voeten waren vastgebonden, van de brug in de Pau gegooid. Ze kon zich echter drijvende houden en kwam op een van de eilandjes terecht. Hierop begon het aanwezige bupliek te applaudiseren waarop de weduwe vervolgens vrijgesproken werd. Het feit dat ze niet verdronk gold als bewijs van haar onschuld.

Zaterdag 16 mei 2015

- Van : Sauveterre-de-Béarn
- Naar : Ostabat
- Stijgen : 700 m
- Dalen : 600 m
- Afstand : 29 km
- Duur : 9 uur







Bossen van eucalyptusbomen treft men slechts zelden aan. Eens zo'n boompje in brand staat kan men dit nauwelijks blussen door de olie die in het hout zit. Vandaar dat men meestal eucalyptusbomen her en der plaatst in kleine groepjes.





Het is vandaag een regendag. We nemen dan ook niet veel foto's. Het is tevens slechts 10°C, in België is het 18°C!





We overnachten in een hotelletje in Ostabat. Ostabat ligt al in het gebied van Baskenland. Dit kleine boerendorpje vormt het knooppunt van de noordelijke en oostelijke pelgrimsroutes naar Santiago de Compostella.





Langs de oostelijke route, die over Le Puy loopt, bereiken onder andere de Italiaanse wandelaars Ostabat. De andere twee wandelroutes die Ostabat aandoen komen vanuit het noorden. Vanuit Ostabat lopen de drie routes als één wandelpad verder over de Pyreneeën.



Zondag 17 mei 2015

- Van : Ostabat
- Naar : Saint-Jean-Pied-De-Port
- Stijgen : 600 m
- Dalen : 500 m
- Afstand : 23 km
- Duur : 7 uur







Gisteren zagen we in Ostabat tientallen pelgrims het dorp komen binnen gewandeld. Bleek dat het toeristen waren die met een autobus op ongeveer 5 km van de bekende halteplaatsen worden afgezet. Vervolgens stappen ze die 5 km waarna ze terug opgepikt worden door de bus.





De laatste 100 km voor Santiago de Compostela treft men dit soort pelgrims nog meer aan. Reisorganisaties bieden hen een tiendaagse pelgrimstocht aan. Alle dagen stapt men 10 km en na 10 dagen heeft men dan recht op een officieel document, de zogenaamde Compostela, waaruit blijkt dat je de pelgrimsroute hebt afgelegd. Voor fietsers is het 200 km en indien men met paard reist is het 300 km.





De koeien zien er hier duidelijk anders uit dan bij ons. De Jacobsschelp is nooit ver uit de buurt. Het valt me ook op dat dorpsbewoners waar de pelgrimsweg passeert, fier zijn op hun pelgrimsweg en steeds bereid zijn om de pelgrim te helpen.





We eindigen vandaag in Saint-Jean-Pied-de-Port. Daar begint de belangrijkste route (hoofdroute) door Spanje, de Camino Francés, die de voortzetting is van meerdere trajecten komend uit Frankrijk.





De Camino Francés was de middeleeuwse verkeersas die door Noord-Spanje loopt van de Pyreneeën naar het graf van Jakobus. Deze route loopt langs de steden Pamplona, Estella, Logroño, Burgos, León, Astorga en Ponferrada.





De Camino Francés in zijn huidige loop is in de eerste helft van de 11e eeuw ontstaan; er wordt echter aangenomen dat de route al veel ouder is. Al voor Christus was Finisterre het eindpunt van een heidense tocht.





Het klif, 90 kilometer westelijk van Santiago, is door de Romeinen Finisterrae gedoopt, wat 'einde der aarde' betekent. De traditie van de bedevaart naar St.Jacob in Compostela gaat terug naar de tijd van Karel de Grote, nadat volgens de legende in 814 zijn graf in Compostela gevonden was.





Van oudsher hebben bedevaarten, naar welk bedevaartsoord ook, een religieus karakter: pelgrims reisden daar naartoe ten einde daar aanwezige relikwieën te vereren. In de Middeleeuwen werden bedevaarten niet zelden als straf opgelegd door kerkelijke of zelfs wereldlijke rechtbanken.





De film “The Way” begint eveneens in St-Jean-Pied-de-Port. Heel wat beelden die we hier aantreffen kennen we dan ook al uit de film. Het is ook opvallend dat sedert de film werd uitgebracht veel Amerikanen het pelgrimspad lopen, dit terwijl ze er voorheen nog nooit hadden van gehoord.





Het oude, historische, stadsgedeelte en de citadel bevinden zich boven op een heuvel. De citadel is gebouwd in 1628. Via een oprit kan je de citadel bereiken. Tijdens de oorlog 1914-1918 verbleven er Duitse gevangenen. Vervolgens werd de citadel gebruikt als kazerne tot 1923 waarna het werd overgedragen aan de stad die het gebruikte als lagere- en middelbare scholen.





We bevinden ons nu in Frans Baskenland. De officiële taal is Frans maar ongeveer een kwart van de totale bevolking spreekt Baskisch. In Frankrijk is deze taal niet erkend al zijn er wel enkele Baskischtalige lagere en middelbare scholen.





De Basken genoten onder de Franse en Spaanse koningen vaak een grote mate van autonomie. Deze autonomie werd door de eeuwen heen steeds meer aangetast, totdat het gebied geheel geïntegreerd was in de Franse- en Spaanse staat.





Onder het bewind van Franco werden de Basken sterk onderdrukt en als reactie hierop ontstond uiteindelijk de gewapende afscheidingsbeweging ETA. Onder koning Juan Carlos kreeg de Spaanse regio Baskenland meer autonomie.

Maandag 18 mei 2015

- Van : Saint-Jean-Pied-de-Port
- Naar : Roncesvalles
- Stijgen : 1.500 m
- Dalen : 800 m
- Afstand : 26 km
- Duur : 10 uur

We vertrekken vandaag al bij ochtendschemer. In de buurt is er een winkeltje dat reeds om 05.30 uur open is en waar er een pelgrimsmaaltijd voor onderweg kan aangekocht worden. Het winkeltje was inderdaad open maar er waren geen pelgrimsmaaltijden, de bakker was immers niet langs geweest. We hebben dan maar wat kaas en koeken gekocht om de dag door te komen.







We moeten vandaag de oversteek van de Pyreneeën maken. Het is meteen de zwaarste dag van deze pelgrimsroute. Onderweg rijden er taxi's heen en weer. Op dit stuk haken er immers veel pelgrims af, vooral pelgrims die hun tocht begonnen zijn in Saint-Jean-Pied-de-Port en die nog geen conditie aangemaakt hebben.





De Route Napoléon is een toeristische route in het zuiden van Frankrijk dat in 1932 werd geopend. Ze loopt over het historische traject dat Napoleon Bonaparte volgde toen hij terugkeerde uit ballingschap van het eiland Elba. De route wordt gemarkeerd met het keizerlijke adelaarsteken.





Er was een bewolkte dag voorspeld. De bewolking is er ook maar als we in hoger gelegen gebied komen, krijgen we eerst mist en nadien zon omdat we boven het wolkendek zitten.