





Gemzen hebben een geitachtig uiterlijk. Beide geslachten dragen horens, maar die van het mannetje zijn groter dan die van het vrouwtje. De horens zijn maximaal 32 cm lang. Ze staan recht omhoog maar buigen aan het eind als een haak naar achteren.





Mannetjes worden zwaarder dan vrouwtjes. Een mannetje heeft een lichaamsgewicht van 35 tot 50 kilogram, een vrouwtje tussen de 30 en 40 kilogram. Gemzen eten in de zomer allerlei plantaardig voedsel, als grassen en kruiden, knoppen, naalden, schors en twijgen. In de winter voeden ze zich met mossen en korstmossen.





Het zijn dagdieren, die in de middag rusten. Vrouwtjes en hun jongen leven in kuddes, die uit wel honderd dieren kunnen bestaan. Mannetjes leven voornamelijk solitair, behalve in de bronstijd. De gems kan zo'n tweeëntwintig jaar oud worden in gevangenschap en vijftien tot zeventien jaar in het wild.





Belangrijke natuurlijke vijanden zijn de Lynx en de wolf. Het zijn behendige klimmers, die eenvoudig van rots naar rots springen. In de zomer en de herfst leven ze voornamelijk op alpenweiden rond en boven de boomgrens.





In de Sierra de Mágina kun je uren wandelen zonder ook maar één enkele andere wandelaar tegen te komen. De rust en de stilte overheerst er.



Vandaag terug een wandeling in het natuurpark. Eerst gaat de wandeling naar een kasteel en vervolgens door een kloof.





Het kasteel van Albanchez is te bereiken na een klim van maar liefst 420 trappen. Er leiden geen wegen naar het kasteel. Het kasteel is 15^{de} eeuws .





Het kasteel was, door de vijand, moeilijk in te nemen omdat het gebouwd is op een smalle rotsrichel.





Van in de uitkijktoren van het kasteel heeft men een zicht van 360° waardoor de vijand reeds van ver kon gezien worden.





Vervolgens trekken we door een kloof afkomstig van de Caldera del Tio Lobo. Op de plaatsen waar de kloof smal is dienen we wat te zoeken naar het pad omdat daar de gps onvoldoende signalen kan ontvangen.





Op deze hoogte treffen we geen olijf-, amandel- of sinaasappelbomen aan. De sinaasappelboom komt oorspronkelijk uit China, , waar ook de naam naar verwijst (china-appel, evenals "appelsien": appel-china)





De sinaasappelboom werd vroeger in koudere klimaatgebieden in een overwinteringsvertrek gehouden, dat daaraan de naam oranje ontleent. Sinaasappels worden gepeld gegeten of geperst tot sinaasappelsap.





De vrucht is ook een grondstof voor limonade zoals ranja. De schil wordt voor marmelade gebruikt en als smaakmaker in gebak, in witbier en in andere Belgische bieren.





135 km hebben we deze tocht afgelegd waarvan 86 km langs de GR 7. Hiermee komt de teller van de GR 7 op 1.483 km te staan.





De tocht zit er op. We keren terug naar onze vakantiewoning en pakken onze koffers. Morgen reizen we immers terug naar het vaderland. Of dat dachten we toch.....



Dinsdag 22 maart 2016

Op weg naar de luchthaven van Málaga krijgen we onrustwekkende sms'en. Er is een aanslag gepleegd op de luchthaven van Zaventem.



Aangekomen op de luchthaven van Málaga stellen we vast dat onze vlucht geannuleerd is. We dienen aan te schuiven aan een speciaal loket voor verdere inlichtingen. Frans wordt door de Spaanse televisie geïnterviewd over de aanslagen.

Woensdag 23 maart 2016

Bezoek aan Málaga.





Doordat de luchthaven van Zaventem gesloten is dienen we twee nachten langer in Málaga te blijven. We krijgen een hotel toegewezen en vervoer om naar het hotel te gaan.





Uiteraard brengen we een bezoek aan de cherrybar en verkennen we de binnenstad waar altijd wel iets te bekijken valt.





Doordat de kathedraal van Málaga zich in de binnenstad bevindt, omringd door smalle steegjes, is het moeilijk om een foto te maken van de kathedraal. Er is ruim 200 jaar voor nodig geweest om de kathedraal in Málaga te bouwen. In 1528 is men begonnen op de fundering van een oude moskee.



Tijdens het bouwproces was er steeds een terugkerend probleem met de financiering van het bouwwerk. In 1782 is men, na wederom geldgebrek, definitief gestopt met bouwen. De toren rechts is hierdoor nooit afgebouwd. Er is dus een complete toren en een halve toren te zien. De Málagaëños noemen de kathedraal door dit mankement 'La Manquita', wat zoveel betekent als 'één-armige of manke dame'.



In Málaga staan enkele eeuwenoude bomen die ik enkele jaren geleden toevallig gevonden heb. Deze bomen staan gewoon langs een laan en niet in een park. Ik ben al enkele keren op zoek gegaan naar deze bomen doch vond ze de laatste jaren niet meer terug. Maar dankzij het niet aflatende speurwerk van Jan hebben we ze toch terug gevonden.

Andere reisverslagen van de GR7 vind je op www.ludwighaese.be



Josine Rommens rommens.josine@skynet.be

Ludwig D'Haese benaltijdweg@gmail.com

Frans Pype frans.pype@telenet.be

Jan Wauters jj.wauters@hotmail.com

Guido Claesen gkclaesen@gmail.com

Foto's : Jan Wauters en Ludwig D'Haese

Tekst : Ludwig D'Haese