



Er zijn reisorganisaties die de camino aanbieden in 10 dagen. Elke dag dien je dan 10 km te stappen. Je wordt opgehaald met een busje dat je terug naar het hotel brengt.





We eindigen vandaag in Portomarin. Het nieuwe dorp Portomarin zie je liggen voorbij de brug. Het oude dorp Portomarin werd in 1962 geheel onder water gezet om het stuwmeer van Belesar te vormen.



Als het waterniveau van het stuwmeer laag staat, kunnen overblijfselen van oude gebouwen nog gezien worden. Heel wat waardevolle historische gebouwen werden zorgvuldig afgebroken en werden steen per steen weer opgetrokken



Bekendste voorbeeld is de romaanse kerk San Nicolás waarvan elke steen genummerd werd. Op veel stenen kan het nummer nog afgelezen worden.

Maandag 12 september 2016

- Van : Portomarin 400 m
- Naar : Palas de Rei 400 m
- Afstand : 26 km
- Stijgen : 600 m
- Dalen : 500 m
- Duur : 8 uur



I







De laaghangende zon maakt onze schaduwen extra lang. Af en toe treft men nog een originele oude Romeinse kilometerpaal aan.





Vooral in de voormiddag zijn er veel pelgrims op het pad en dienen we te zoeken naar bekende gezichten. Rond de middag houden de pelgrims van 10 km per dag op en zien we terug bekende gezichten.



Dinsdag 13 september 2016

- Van : Palas de Rei 400 m
- Naar : Arzuá 400 m
- Afstand : 27 km
- Stijgen : 500 m
- Dalen : 800 m
- Duur : 9 uur





Vandaag een regendag. Nagenoeg de hele dag regent het pijpenstelen. De pelgrims van 10 km per dag zien we vandaag niet.





Met dit hondenweer kunnen we niet veel foto's nemen. Al na een paar uur zijn we door en door nat, gelukkig lopen we veelal over geplaveide paden en dienen we niet te dikwijls door de modder te lopen.





Woensdag 14 september 2016

- Van : Arzua 400 m
- Naar : Pedrouzo 300 m
- Afstand : 23 km
- Stijgen : 600 m
- Dalen : 500 m
- Duur : 5 uur





Vandaag af en toe regen met opklaringen en een streepje zon. De pelgrims van 10 km per dag laten zich ook vandaag niet zien.





Erwin in gesprek met een Ier. De Ier doet de camino met de fiets maar we komen hem nagenoeg alle dagen tegen. Hij doet met zijn fiets dus niet meer kilometers dan de pelgrims te voet.





Af en toe komen we kleine bosjes met eucaliptusbomen tegen. Uit de bladeren van de eucalyptusboom wordt aromatische olie gewonnen die wordt gebruikt bij het inhaleren als men een verkoudheid heeft om de luchtwegen vrij te maken. Vooral bij temperaturen van boven de 30° is deze olie erg brandbaar en vaak de oorzaak van hevige bosbranden.

Donderdag 15 september 2016

- Van : Pedrouzo 300 m
- Naar : Santiago de Compostela 270 m
- Afstand : 18 km
- Stijgen : 400 m
- Dalen : 400 m
- Duur : 5 uur







De camino passeert de luchthaven van Santiago de Compostela. Vanaf dit punt is het nog 12 km naar de stad en de kathedraal.





Aan een albergue zien we terug de loopfiets van Walter staan. Walter heeft bepaalde delen van zijn fiets ingepakt met zwarte plastic. Door de hitte gaat het hout uitzetten en dat maakt de bewegende onderdelen van de fiets minder soepel.



Eindelijk in Compostela. De roodharige dame naast Walter komt uit Oekraïne. Zij glimlacht naar ons maar Walter bekijkt ons, zoals steeds, argwanend, al weten we niet waarom.



Aan de kathedraal van Santiago de Compostela ontmoeten we terug James. Ook zijn echtgenote was van Nederland overgekomen om hem te verwelkomen.





De Botafumeiro (foto links boven) is het grootste wierookvat ter wereld. Volgens overlevering dient de Botafumeiro om de lucht in de kathedraal te zuiveren van onreinheden en onwelriekende geuren van de pelgrims, maar in de praktijk geldt het wierookvat als een belangrijke toeristische attractie.



De gemaskerde gitarist heeft een vaste plaats naast de kathedraal. Hij zit er alle dagen op zijn gitaar te spelen en verkoopt ook cd's.



Vrijdag 16 september 2016

We hebben een extra dag uitgetrokken omdat we de wekelijkse pelgrimsmis niet willen missen. We hopen immers dat ze de Botafumeiro in de middengang zullen laten zwieren. In de voormiddag halen we eerst onze Compostela (getuigschrift van pelgrim) op en brengen dan een bezoek aan het huis van de lage landen dat momenteel wordt uitgebaat door een Nederlands echtpaar.





De pelgrimsmis begint maar om 12.00 uur. Als we om 11.10 uur de kathedraal binnen stappen is er al geen enkele zitplaats meer vrij. Wij gaan dan maar op de grond zitten tegen een steunpaal.



De Spaanse pelgrim komt zijn wedervaren vertellen. Hij heeft zich niet speciaal uitgedost voor deze gelegenheid. Hij is in short en op sandalen, zoals het een pelgrim past.



De Botafumeiro wordt in gereedheid gebracht. Het massief zilveren vat is 1,50 meter hoog en weegt ca. 53 kg. Het wordt voor de viering gevuld met houtskool en wierook en hangt aan een lang touw. Het vat is gemaakt uit gedreven zilver. De 19e-eeuwse versie is van de hand van meester zilversmid José Losada.



Het grote vat kan niet door een persoon alleen worden gebruikt, er is een hele ploeg voor nodig de zogenaamde tiraboleiros. Daarbij slingert de botafumeiro met een snelheid van ca 68 km/h door de ruime dwarsbeuk. Hij bereikt daarmee een hoogte van twintig meter, nauwelijks één meter lager dan het gewelf, en één slingerboog bedraagt vijftig meter.





De botafumeiro wordt enkel tijdens pontificale hoogmissen gebruikt. Normaal is de botafumeiro dan ook te zien tijdens de Hoogmissen van Kerst, Allerheiligen, Maria Hemelvaart en de feestdag van St. Jakobus. Ook bij speciale gelegenheden en bij eregasten die de kathedraal bezoeken: zo zegende Paus Benedictus XVI de wierook die tijdens de mis werd gebruikt bij zijn bedevaart.



We doen een tarrasje en naast ons tafeltje zit er een vrouwelijke pelgrim die we ook onderweg enkele malen hadden gezien. We raken aan de praat. Zij heeft Silke en woont in Duitsland. Blijkt dat zij steeds achter ons aanliep omdat zij vond dat wij het juiste tempo aanhielden voor haar. Dit was ons niet eens opgevallen. Blijkt tevens dat ze op dezelfde vlucht komt te zitten van ons. Zij brengt immers in België een bezoek aan een vriendin. Wij zijn dan ook maar samen gaan eten.

Hieronder enkele citaten die we ontvingen via facebook :

James Bryson : Hallo Ludwig, hierbij mijn mail adres. Ik vond het fantastisch om jou en je neef te ontmoeten. Onze ontmoeting begon bij de bushalte in Bourgos en deze eindigde 261.6 km in Santiago de Compostella. Reeds bij die eerste ontmoeting had ik geen idee dat die een vervolg zou krijgen in een hotel nog diezelfde avond. En de volgende ochtend in de ontbijtzaal. Onwetend van onze bestemmingen, was het voor mij een plezierige verrassing jullie wederom tegen te komen. En altijd in een vrolijke stemming.

Erwin Sabbe : Beste Caminovolgers, het is deze keer een zeer intense belevenis geweest. Niet hetzelfde zoals de vorige Camino's die ik reeds stapte, samen met Ludwig... Deze keer was het zeer heftig...de reden waarom laat ik in het midden, dat is en blijft nog steeds voor de Caminostapper zelf. Ik wil jullie bedanken voor de dagelijkse berichtjes die jullie schreven, nooit gedacht dat er zoveel mensen zouden reageren, het heeft me op een bepaald moment een beetje overrompeld....niet te doen, maar daarom niet minder leuk. Tot een volgende Camino... Ultraia!

Bart De Mol : Het was een plezier om je getuigenissen te volgen elke dag. Het hoogste dat ik je kan toewensen is dat de stappen die je hebt gezet je ook dichterbij je eigen zelf hebben gebracht.

Lieven Senepart : Je merkbare ontroering bij aankomst, met je "laatste voetstappen", heeft mij echt aangegrepen - woorden wekken, voorbeelden strekken...

Marie-Rose Moens : Dikke duim man !

Josine Rommens : Dikke proficiat Ludwig!!!Moet een enorm gevoel zijn!!! Ook proficiat aan Erwin! 😊

André Sabbe : Super prestatie ! Respect mannen 👍👍👍👍👍👍!

Op dit traject hebben we 270 km afgelegd in 11 stapdagen of een gemiddelde van 25 km per dag. In totaal heb ik nu 3.685 km afgelegd op "op weg naar Compostela".

Andere reisverslagen van deze pelgrim kun je terugvinden op www.berglucht.be en vervolgens de link "GR50+" aanklikken of op www.ludwigdhaese.be



Ludwig D'Haese : benaltijdweg@gmail.com

Erwin Sabbe : Erwin.sabbe@telenet.be

Tekst : Ludwig D'Haese

Foto's : Ludwig D'Haese en Erwin Sabbe