





Het is een aaseter die al vliegend zoekt naar karkassen van runderen en andere grote dieren. De gier kan zelf geen lijken open scheuren. Hij moet eerst wachten op andere roofdieren die dit werkje voor hem opknappen.





De kurkeik is een steeds groenblijvende boom die tot 20 meter hoog kan worden. De vrucht van de boom, de eikel wordt 1,5 tot 3 cm lang.





De kurk wordt om de 8 à 10 jaar van de stam gepeld. Deze kurk wordt gebruikt voor isolatie, voor schoenzolen, voor vloer- en wandbekleding, voor reddingsboeien en natuurlijk voor de afsluiting van flessen.





Het pellen van de schors moet zorgvuldig gebeuren, anders loopt men het risico dat de onderliggende weefsels beschadigd worden en de boom sterft. Het brandhout van de kurkeik wordt ook steeds ontdaan van de kurk. De kurkeik kan 250 jaar oud worden.





Geiten zijn in staat om zich in sobere omstandigheden heel goed te handhaven en voort te planten. Daarom werden zij vroeger vaak door arme mensen gehouden, in plaats van koeien.





Geiten eten graag gras, kruiden, groenten, plantenscheuten, bladeren en boomschors. Een geit is een herkauwer.

Maandag 27 maart 2017

Vandaag is het een regendag. We hadden één extra dag voorzien om Cordoba te bezoeken. Dit gaan we vandaag dus doen met de paraplu.







Als je de warmte echt wilt buiten houden dan is er niets beter dan een zwaar tapijt voor het raam te hangen.





Córdoba was ooit één van de belangrijkste steden ter wereld. In de 10e eeuw was het de op één na grootste stad ter wereld, met een voor toen ongekend hoog inwonertal van 500.000. Córdoba was de hoofdstad van het middeleeuwse emiraat Córdoba, later het kalifaat Córdoba. Uit die glorieus tijd zijn talrijke monumenten overgebleven, waarvan de Mezquita het beroemdste voorbeeld is.





In het jaar 1523 werd begonnen aan de bouw van de Kathedraal van Córdoba. In die periode, tot ver in de 17e eeuw, bleef Córdoba een belangrijke en machtige stad, waar moderne ideeën ontstonden. In de 18e eeuw kwam er echter een einde aan die macht en vechtersmentaliteit, onder meer door epidemieën, extreme droogte en slechte stadsbestuurders.





In 785 begon men met de bouw van een indrukwekkende moskee (Spaans: *mezquita*), met zijn 23.000 m² de op twee na grootste ter wereld. Ongeveer 860 evenwijdig geplaatste marmere zuilen ondersteunen de dubbele bogen, wat een uniek spel met licht en schaduw oplevert. Met de herovering van Córdoba door de christenen, in 1236, wordt de moskee tot katholieke kathedraal gewijd.





Cordoba is ook de bloemenstad bij uitstek. Overal in de straat treft men bloemen aan in blauwe bloempotten.



Plaza de la Corredera. Dit 18de-eeuwse, bijzondere plein is al eeuwenlang een ontmoetingsplaats voor allerlei festiviteiten en markten. Het rechthoekige model volgt als enige in Andalusië het traditioneel Castiliaanse Plaza Mayor. Tijdens de Romeinse periode was het de hoofdingang van het amfitheater. Ook werden hier tot in de 19de eeuw nog stierengevechten gehouden, maar de Plaza de la Corredera wordt nu omgeven door gezellige galerijen waarlangs je op je gemak kan kuieren.

Dinsdag 28 maart 2017

- Van : Carolina 620 m
- Naar : Santa Elena 740 m
- Afstand : 16 km
- Stijgen : 500 m
- Dalen : 300 m
- Duur : 4





Op onze tocht zien we veel ooievaars die hier komen overwinteren. De vleugelspanwijdte van de ooievaar bedraagt 195 tot 215 centimeter. Als carnivoor eet de ooievaar een breed scala aan dierlijk prooiën, inclusief insecten, vissen, amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren en kleine vogels.

Parque Minero de la Aquisgrana

2000 M.



Aula Minera





Deze oude stad La Carolina had zijn hoogtijdagen in het midden van de negentiende eeuw, toen een toevallige ontdekking leidde tot een wilde gold rush door het land te lijden.





Een gedeelte van de mijnen kan bezocht worden onder leiding van een gids. De mijnen hebben een diepte van meer dan 300 m.





Er werd niet alleen goud gevonden maar ook lood, zilver en koper. In het gebied vindt men veel overblijfselen van smeltovens en mijngebouwen.





Een reuzensprinkhaan hangt roerloos tegen een boomstam. Hij leek wel te genieten van de foto's die we namen van hem.





We volgen de oevers van de Rio de la Campana. Deze beek wordt gevoed door verschillende bronnen die ijzerhoudend water bevatten.





De sinaasappel komt oorspronkelijk uit China, waar ook de naam naar verwijst (china-appel, evenals "appelsien": appel-china) en diende vroeger vooral ter decoratie.





De sinaasappelboom werd vroeger in koudere klimaatgebieden in een overwinteringsvertrek gehouden, dat daaraan de naam oranjerie ontleent. Sinaasappels worden gepeld gegeten of geperst tot sinaasappelsap.





10-daagse weersvoorspelling Marmolejo

vandaag	morgen	zo 19/03	ma 20/03	di 21/03	wo 22/03	do 23/03	vr 24/03	za 25/03	zo 26/03
8° 21°	9° 22°	7° 24°	8° 25°	7° 23°	6° 20°	4° 16°	7° 13°	-2° 14°	0° 15°

Tijdens deze tocht hebben we 166 km afgelegd. Hiermee heb ik nu 550 km van de GR 48 afgelegd. De gehele GR 48 zit er op. Nu is het uitkijken naar een volgend project.

Andere verslagen van deze jongen vind je op www.ludwigdhaese.be



Josine Rommens : rommens.josine@skynet.be

Frans Pype : frans.pype@telenet.be

Jules Van Olmen : julesvanolmen@gmail.com

Ludwig D'Haese : benaltijdweg@gmail.com

Marc Verreydt : marc_verreydt@pandora.be

Foto's : Ludwig D'Haese – Frans Pype – Marc Verreydt en Jules Van Olmen.

Tekst : Ludwig D'Haese