

uitspuiten gaat gepaard met een enorm geblaas waarbij de fonteinen hoogtes tot meer dan 50 meter kunnen bereiken. Deze spleten worden bufones genoemd, omdat "bufar" het Spaanse woord is voor het loeien van een stier.







Een bekende Asturiaanse uitdrukking: *Bevalt het weer je niet? Wacht dan een kwartier.* Het weer is in Asturias zeer veranderlijk en lastig te voorspellen. In de ene vallei kan het regenen,

terwijl in een vallei verderop de zon schijnt. Een ding is zeker: Asturias kent geen typisch Spaans zomerweer. Het is een van de groenste regio's van Spanje en dat is niet voor niets. Het regent er regelmatig. Gemiddeld is het weer het hele jaar door ongeveer 5 graden warmer dan in Nederland en België.





In dit gebied staan veel eucalyptusbomen. Uit de bladeren van de eucalyptusboom wordt aromatische olie gewonnen die wordt gebruikt bij het inhaleren als men een verkoudheid heeft om de luchtwegen vrij te maken. Vooral bij temperaturen van boven de 30° is deze olie erg brandbaar en vaak de oorzaak van hevige bosbranden.

Eucalyptus (koortsboom) is een zeer snel groeiende, altijd groene loofboom met een rechte stam en meestal open, eerst kegelvormige, later afgeronde kroon. In tropische en subtropische gebieden bereikt hij een hoogte van 60 m. Hier, in Zuid-Europa hooguit 40 m. Als je ruimte in de tuin hebt, is een dergelijk boompje wel aardig, want door de scherpe geur van zijn bladeren houdt hij vliegen en muggen op een afstand, zegt men.







Al de derde dag op rij huren we een appartementje voor één nacht. Het is ongeveer dezelfde prijs als een hotelkamer maar een appartementje is praktischer. In de vorige twee beschikten we over een wasmachine maar dit appartement heeft ook nog een droogkast waar we uiteraard maar al te graag gebruik van maken.

Vrijdag 1 november 2019

- Van : Llanes
- Naar : Ribadesella
- Stijgen : 500 m
- Dalen : 500 m
- Afstand : 32 km
- Duur : 8 uur







De iglesia Nuestra Señora de los Dolores is in het verleden het decor geweest in drie speelfilms (The Lady , The Grandfather en Epilogue). De kerk werd ingewijd op 14 januari 1804. Voor de kerk ligt de natuurlijke haven.



De oude watermolen met bijgebouwen gelegen aan de Rio de Barro.



In de 12^{de} eeuw stichtten Benedictijnen monniken hier het Monasterio de San Antolin de Bedon. In de 16^{de} eeuw kwamen er zelfs nog enkele gebouwen bij maar in de 19^{de} eeuw werd het klooster onteigend en sedertdien staat het te verkommeren.





Overal op het Asturiaanse platteland staan nog oude 'hórreos'. Prachtige bouwwerken op palen, waar vroeger de oogst werd bewaard, beschermd tegen wilde dieren. De oorsprong ligt

in de Romeinse tijd. Veel hórreos zijn gerestaureerd en sommige kun je huren als bijzonder vakantiehuis.





De trots van Asturias is, la sidra! Cider hoort bij Asturiaanse cultuur en traditie en is in bijna elk café verkrijgbaar. Cider geserveerd krijgen is een bijzondere gebeurtenis. Asturianen schenken de cider vanaf grote hoogte vanuit de fles in een speciaal glas. De geofende schenker doet dit zonder te kijken. Vervolgens is het de bedoeling dat je een flinke teug uit

het glas neemt en de rest van het glas over je schouder leeggooit. Daarna wordt hetzelfde glas weer gevuld voor de volgende. Een typisch Asturiaanse ervaring die je niet mag missen! Voor de prijs hoef je het ook niet te laten. Een fles cider kost meestal niet meer dan een paar euro. Nagenoeg elke avond, als we gingen eten waren we getuige van deze traditie.



Zaterdag 2 november 2019

- Van : Ribadesella
- Naar : Colugna Sancristobal
- Stijgen : 600 m
- Dalen : 600 m
- Afstand : 23 km
- Duur : 6 uur





Gisteren hebben we voor het eerst op deze tocht een tweetal uur regen gehad. Ook vandaag af en toe wat gemiezer, wat bewolking en af en toe een streepje zon. De temperaturen zijn best aangenaam zo om en bij de 20°C.



De Golf van Biskaje is nooit ver af. Het is een zeeboezem die zich uitstrekt tussen Spanje en Frankrijk. Het is een deel van de Atlantische Oceaan.





Ook deze pelgrimsweg wordt voornamelijk, net zoals alle andere pelgrimswegen, aangeduid met een gele pijl. De pijl wijst slechts in één enkele richting, Santiago de Compostela.





Even iets over de eigenlijke pelgrimsweg. St-Jacob was een van de apostelen van Jezus, beter bekend als de apostel Jacobus. Hij zou gestorven zijn in het jaar 44 van onze jaartelling. Zijn lichaam zou op een schip gelegd zijn dat dan op zijn beurt aangespoeld is in Noord-Spanje.

Zijn lichaam werd tenslotte begraven op een 25ste juli, dat is nu de feestdag van deze heilige. Pas in de 9de eeuw werd zijn graf ontdekt en er werd een basiliek gebouwd op de plaats van zijn graf.





Een kapperplant met kapper-appels. Deze plant produceert de gekende "kappertjes" die in feite de bloemknoppen zijn die geplukt worden voor de bloem opengaat.



St-Jacob betekent in het Spaans 'Santiago' en 'Compostela' komt van campo, het veld, en de estrella, komt van ster. Vandaar de naam Santiago de Compostela. Eerst was er de basiliek en later werd er een stad rond gebouwd die de naam Santiago de Compostela draagt.





De periode van de blootlegging van het graf van Santiago was een ommekeer in de strijd tegen de Moren, beter bekend als de Reconquista. De verering van deze heilige steeg nog toen deze een bovenmenselijke daad stelde tijdens een hevige veldslag waarbij de katholieken aan het verliezen waren. Op dat ogenblik daalde Santiago uit de hemel neer, gezeten op een