

paard en hakte met zijn zwaard de Moren in de pan. Dat moet halfweg de 9de eeuw gebeurd zijn. Het heeft dan nog meer dan 500 jaar geduurd vooraleer alle Moren van het Iberisch schiereiland verdreven waren. Toch werd dit aanzien als een keerpunt omdat de Spanjaarden zich pas toen begonnen te verzetten tegen de Moren. Vandaar dat Santiago of St-Jacob de patroonheilige van Spanje geworden is met 25 juli als naamdag.







Eucalyptusbomen worden daar waar zij inheems zijn vaak gebruikt om moerasgebieden droog te leggen en daarmee de malariamug te bestrijden. Deze bomen hebben een uitgebreid wortelstelsel die als een soort spons veel vocht op kunnen nemen. Het hout is bestand tegen aantasting door termieten. Het wordt ook veel gebruikt als grondstof voor papier.

De naam koortsboom duidt op het vroegere geloof dat men met eucalyptus koorts kon bestrijden. Tegenwoordig worden allerlei soorten eucalyptuspreparaten vervaardigd die helpen tegen: verkoudheden, aandoeningen van de luchtwegen, bronchitis enz. De gedroogde bladeren worden gebruikt als eucalyptusolie. Eucalyptuspreparaten mogen niet gebruikt worden bij zwangerschap en ontstekingen in maag, darm, gal en lever.







Hoe meer boeken je over Santiago de Compostela leest hoe meer versies je krijgt van de betekenis van die zeeschelp. Het meest voorkomende verhaal is dat het lichaam van Santiago

in zijn graf bedekt was met dit type van schelp. Een ander verhaal is dat van een miraculeuze redding van een drenkeling door Santiago. Toen die uit het water kwam zou hij bedekt geweest zijn met dat soort schelpen.









Feit is dat vandaag de schelp het symbool is van de bedevaarders. Die schelpen zijn herkenningspunten om wegen of logies aan te duiden. Kerken, kapellen en andere locaties die

belangrijk zijn voor de bedevaarders dragen ook de St-Jacobsschelp. Naast de pelgrimspas is de schelp het tweede belangrijkste dat een pelgrim bij zich draagt.





De appelpluk is volop bezig. Op meerdere plaatsen zie je voor de boomgaarden de zakken liggen met geplukte appels die nog dienen opgehaald te worden. De meeste appels die hier geplukt worden zijn voor de aanmaak van cider;



## Zondag 3 november 2019

- Van : Colugna Sancristobal
- Naar : Villaviciosa
- Stijgen : 500 m
- Dalen : 500 m
- Afstand : 18 km
- Duur : 5 uur



Bij vertrek zien we al een mooie regenboog. Dit voorspelt echter niet veel goeds. We zullen dus ook vandaag af en toe wat regen krijgen maar al bij al zal het toch nog meevallen.





Vroeger had de sint-jacobsschelp een geheel andere naam. Pelgrims spraken onderling af om een schelp te dragen op een zichtbare plaats zodat pelgrims elkaar zouden herkennen. De schelp kon ook dienen als drinkbeker.







Hoe groter de schelp hoe beter de pelgrims zich van ver lieten herkennen. Een bijkomend voordeel van het dragen van de schelp was dat struikrovers al vlug pelgrims met rust lieten want pelgrims hadden toch niets waardevols bij zich.





Uiteindelijk werd er dan algemeen gekozen voor de huidige sint-jakobsschelp omdat dit een grote en robuuste schelp is en in vele zeeën terug te vinden is.





Afgelopen nacht heeft het zwaar gestormd met windstoten tot 120 km/u. Af en toe dienen we dan ook over of onder een omgewaaide boom te kruipen.





In het centrum van het dorp staat een monument dat er ons doet aan denken dat we door de streek van de cider trekken.





**Maandag 4 november 2019**

- Van : Villaviciosa
- Naar : Gijon
- Stijgen : 800 m
- Dalen : 800 m
- Afstand : 28 km
- Duur : 8 uur





Bij vertrek worden we terug getrakteerd op een mooie regenboog. Ook vandaag zullen we het niet geheel droog houden al viel het al bij al nu ook alweer best mee.





Enkele mensen zijn kastanjes aan het rapen. Tamme kastanjes zijn eetbaar en men kan ze op verschillende manieren gebruiken in de keuken. Je kan er soep van maken of je kan ze gebruiken in aardappelpuree en zelfs gebak. In Corsica is het zelfs een grondstof voor bier.

192 km hebben we afgelegd op dit stukje Camino. Op het eerste deel had ik 155 km afgelegd en op het tweede deel 160 km. Daarmee komt de teller op 507 km. Nog zowat 300 km te gaan.

Andere reisverslagen van deze pelgrim kun je terugvinden op [www.ludwighaese.be](http://www.ludwighaese.be)



Ludwig D'Haese : [benaltijdweg@gmail.com](mailto:benaltijdweg@gmail.com)

Tekst : Ludwig D'Haese

Foto's : Ludwig D'Haese en Henk Jansen